



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



NB zondag 12 juni 2022

Vandaag zondag 12 juni gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor en in de avonddienst Ds. H.P. de Goede uit Werkendam. We hopen deze zondag met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eikelenboom en Anja Breedijk.

Lukt het u niet om de dienst bij te wonen, maar viert u graag het Heilig Avondmaal met ons mee, neemt u dan contact op met één van de diakenen. In het jaarboek vindt u de telefoonnummers.

Volgende week zondag 19 juni gaat de openluchtdienst helaas niet door. De invulling van deze dienst in de kerk is nog niet bekend.

Collecte 12 juni 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor de voedselbank Giessenlanden.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties voor jun 50 jarig huwelijksjubileum naar br. en zr. Wim en Jeannet van Houwelingen,

De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse

Snoepgroet

De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Bas van Houwelingen.

Mededelingen vanuit de gemeente

-geslaagden

Deze week een spannende week voor al degene die schoolexamen hebben gedaan.

We feliciteren iedereen die geslaagd is hartelijk met het behalen van zijn/haar diploma.

Voor iedereen die een minder goede uitslag heeft gehad. Houd moed!

Bij de diensten

Vanaf deze zondag lezen we Ruth. Vier keer telkens een hoofdstuk. Dat zal niet aaneengesloten zijn, want volgende week bijvoorbeeld mag ik voorgaan in Boven Hardinxveld. Daarom zal ik er ook geen doorlopend thema aan meegeven, maar zullen we elke keer kijken hoe dat hoofdstuk valt en wat het oproept. Deze zondag geef ik ook de hoofdpersonen maar eens extra aandacht; als we weten wie zij zijn, worden meteen ook een aantal lijnen duidelijk in het verhaal van Ruth. Of van Noömi. Je kunt je afvragen wie de naamdraagster van het Bijbelboek zou moeten zijn. Als we het boek "Noömi" hadden genoemd, dan heette het boek vrij vertaald: de liefelijke. Nu heet het "vriendschap", want dat is de betekenis van Ruth. Alleen dit al is een overweging waard!

Ook komende zondag: Heilig Avondmaal. We vieren weer lopend. Het is hygiënischer, maar brengt ons ook in beweging, we komen elkaar tegen. Die dynamiek past bij een maaltijd van samen.

Geloofskracht

Vanmorgen ging de koffie weer naast de beker. Als ik mijn hand niet bij de beker houd, kan ik niet goed richten. Zeker 's ochtends als ik nog niet echt wakker ben. Het blijft een gedoe als je ene oog niets ziet. Inmiddels wachten velen met mij al ruim anderhalf jaar op een stofje dat sinds corona niet gemaakt is en waardoor ze ogen niet kunnen laseren. Was dat stofje er wel geweest, had ik nu allang weer met twee ogen kunnen zien.

Maar dan nog. Kijken is niet altijd zien. Je ogen worden bepaald door je hoofd. Je wilt niet alles zien of denkt te zien wat er niet is. Gelukkig kijken we ook in de ogen van de ziel. Dat zijn de ogen waarmee je vanuit jezelf de binnenkant van anderen ziet. Of, zoals psalm 17 spreekt: "Behoed mij als de appel van uw oog." Oogappel, of het poppetje in je ogen. Daar zie je altijd verrassende zaken, alles en iedereen staat er in een breder perspectief. Dat zijn ogen die je de kost moet geven. Ogen die ontmoeting mogelijk maken. Die veel meer diepte zien dan ik nodig heb om een kop koffie in te schenken. Vriendelijke groet, Yvette Pors.

Data ter herinnering

11 juni

19 juni

24 juni

3 juli

EO-Jongerendag

Openluchtdienst gaat niet door

Maandsluiting in de Bredero's Hof

Bevestiging van ambtsdragers